

Alles ...

Alles wat ik weet, weet ik van een ander
en alles wat ik laat, laat ik voor een ander
alles wat ik heb, is alleen in naam
en die heb ik van een ander.

Alles wat ik zeg, zeg ik aan een ander
en alles wat ik geef, geef ik aan een ander
alles wat ik heb, is alleen in naam
en die heb ik van een ander.

De hand die ik geef, geef ik aan een ander
en de tranen die ik laat, huil ik om een ander
de zin die ik heb, heb ik in een ander
en de liefde die ik voel, is voor een ander.

Herman Van Veen

Beste mensen,

Weer 2 weken voorbij. Prachtige zomerse dagen. Fietsen en wandelen, een ijsje eten, genieten. Maar op de achtergrond altijd cijfers. Cijfers die stijgen. Cijfers die niet mogen stijgen, cijfers die zo laag mogelijk moeten zijn. Daar kunnen we zelf aan meewerken. Simpele regels: regelmatig handen wassen, afstand houden en zo weinig mogelijk mensen zien. Een masker op waar het nodig is. Ook met een masker kunnen we een lach waarnemen, je hoeft een lach niet te zien. Je kan een glimlacht horen, als je maar goed luistert.

Het is niet plezant. Het verbijten van het alleen zitten. Het wachten. Het is niet gedaan. Het hele jaarprogramma in de prullenmand, geen weerzien, geen gezellige middag samen, geen uitkijken naar een volgende ontmoeting. Toch moeten we voortdoen en zo positief mogelijk. Het kleine geluk van alledag dat soms voorbijkomt koesteren.

Korte momenten van samenzijn, een goed boek, lekkere soep, heerlijke confituur met fruit uit de tuin van de buurvrouw, een telefoontje van iemand, het thuis zijn. Vrede, we leven in vrede, en ondanks alles leven we in rijkdom. Maar niet iedereen. De schande van Moria; vluchtelingen, kinderen, ouders, jongeren weg van huis, niet zo maar op vakantie maar op zoek naar een plek om te wonen en ten dienste te staan van de samenleving waar ze onthaald worden, maar voor altijd ontworteld. Zoals Walter Zinzen zei: 'Iedereen heeft het recht om het beste leven te leiden dat in zijn ogen het beste leven is, waar dat ook is'.

'Niets is ons verschuldigd, alles is ons geleend.' Ofwel krijgen we iets van een ander ofwel geven we iets aan een ander, we leven toch niet voor onszelf.

De korte dagen komen eraan, het vallen van de bladeren begint, minder licht, minder dit en minder dat. Maar we houden vol voor iedereen, een herfst anders dan anders maar met hoop, we weten dat de bomen terug zullen bloeien. Volhouden en verder kijken, verder dan ons kleine Merksem, met vriendschap voor wie we tegenkomen, met dankbaarheid voor de goede dingen en geloven dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben. We blijven luisteren naar verhalen en liederen over vrede en solidariteit. We beginnen bij de wereld en zo veranderen we zelf.

Tot de volgende keer en geniet van de quiz die Frédéric voor ons maakte,

Hartelijke groeten namens de kern,

Marianne

1 Hoe heet de film van Robbe De Hert met deze jongen in de hoofdrol?



2 Wat staat er hier?



3 Wat staat er hier?



4 Welke spreuk is dit en wie is de schilder?



5 En ken je deze spreuk van dezelfde schilder?



6 Wie of wat zijn dit: Annabelle – Charlotte – Agata – Gloria – Nicola?

7 Wat staat er in deze rebus?



8 Van Damme, Van Gucht, Van Lierde, Van Ranst: wie hoort niet in het rijtje?

9 Waarvoor staat 19 in Covid-19?